

## De Dorpskerk van Maarssen

500 jaar

Luid klinken de klokken in Maarssen  
voor haar mooist' monumentale gebouw;  
Ontsteek vurig in eerbied nu 500 kaarsen:  
O Dorpskerk, wij houden van God en van jou.

Vertel ons, o prachtige tufstenen toren,  
hoe geloof hier hervormd en opnieuw werd geboren:  
Een geschenk van de hemelse goden  
en een steen van Heer Splinter van Nijenrode.

Laat muren en kansel verhalen, en gotische ramen,  
de woorden van mensen die gingen en kwamen...

Ja, Dorpskerk, soms gebeurt er warempel een wonder  
is historie ongrijpbaar, mirakels bijzonder,  
en ik geloof met een grillig verloop:

Van Huydecoper, de koopman tot dominee Vellekoop.....

Wij allen, van goed en van kwaad en voorbij  
vormen hier in de Dorpskerk, historisch een rij.

Maar wat rest en wat blijft is het Woord,  
dat boeit en verbindt als het hemelse koord.

Hoor boven al ons mens'lijk gefluister  
het orgel van Meere en luister:  
ïk speel voor al wie wil horen,  
voor mijn Dorpskerk en Maarssen, als nimmer te voren.

Stroom. O Vecht, langs deze kerk wat trager,  
dan zing ik vandaag vol lof een toontje lager.

Patroonheilige St Pancratius:

Vijf eeuwen geloven aan de Vecht  
Het laatste Woord, O God, nog niet gezegd.....      sept.2019, koosvanbelzen

Toegift: Wij toosten, wij klinken in Maarssen op dit jarig gebouw  
en breken vanavond de tent af,  
want wij houden van God en van jou.....