

Loflied: 500 jaar Dorpskerk (melodie psalm 146)

Allen:

Vijftienhonderd jaar geleden, Friezen hadden hier de macht.
Maarssen heeft toen veel gestreden, tegen Holland en zijn
kracht. Op de Vecht voer toen voorbij, Bonifatius, ja: hij!

Mannen:

Maar in Dokkum vond het preken, toch niet het gewenste
doel. Want naar later is gebleken, vond hij daar de dood
direct. Daarom preekte in dit land, Willebrordus, zijn gezant.

Vrouwen:

Het is al weer eeuwen verder, toen men hier aan 't bouwen
sloeg. Op een terp gevuld met keien, die de eerste toren droeg.
Tufsteen muren er omheen; zo een kerk was er niet één!

Allen:

Vijftienhonderd en wat later: Nijenrode op zijn paard! Stapelt
stenen vele jaren: bouwt een kruiskerk voor het dorp.
Kerk die is ontworpen tot: zingen voor de Heer uw God.

Vrouwen:

Eeuwenlang staat zij te stralen, midden op die mooie terp.
't Volk hoort duizenden verhalen, voorgangers houden hen
scherp. Vijf eeuwen gaat het al door: Rooms of niet: de Heer
gaat vóór!

Mannen:

Feesten doen wij nu tezamen, man of vrouw maakt geen
verschil. Rooms en rood kan het beamen, God die zegent wie
Hij wil. Hij wil de verdeeldheid niet, ziet slechts eenheid in 't
verschiet.

Allen:

Laat ons zo de toekomst ingaan samen vormend één gezin.
Duizend bloemen mogen bloeien: dat wij samen verder gaan.
Eén gemeenschap met elkaar Laat dat toch ooit eens bestaan!

Dit is nu ons aller opdracht: samen verder tot Gods eer!
Dat wij bidden om veel veerkracht en om ruimte voor de Heer.
Want wij zijn geboren tot eenheid voor de Heer ons God.